

Ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου Π.Σ.Π.Α. λειτούργησε φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά. **Κάθε** χρόνο έχει 20-25 μαθητές και μαθήτριες που ερευνούν την ιστορία του Σχολείου μας μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια που ταξινομούν και μελετούν, με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών.

**Πιο** συγκεκριμένα, τα προηγούμενα πέντε χρόνια ο Όμιλος ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση αρχειακού και μουσειακού υλικού από διάφορους χώρους του Σχολείου, **και** με τη συστηματική καταγραφή του σύμφωνα με διεθνή αρχειακά πρότυπα και τη δημιουργία μιας διαδικτυακά προσβάσιμης βάσης δεδομένων που διαρκώς εμπλουτίζεται. Το αρχειακό υλικό είναι **κατάστιχα**, όπως τα Πρακτικά του Συλλόγου ή το Ημερολόγιο Διευθυντή, λυτά έγγραφα, φωτογραφίες, σφραγίδες, εργαστηριακά όργανα και άλλα, που χρονολογούνται από το 1929, έτος ίδρυσης του Σχολείου, μέχρι περίπου το 1990. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται και **ιδιωτικές** δωρεές, όπως το αρχείο της δασκάλας Αλεξάνδρας Μάνου (1932-1954), αρχειακά τεκμήρια αποφοίτων διαφόρων ετών και άλλα. Τα τελευταία χρόνια, με τις **συνεντεύξεις** αποφοίτων και παλιών καθηγητών που διενεργεί ο Όμιλος, σχηματίζεται ένα πολύ σημαντικό αρχείο Προφορικής Ιστορίας για το Σχολείο μας.

Επιπλέον, οι μαθητές του Ομίλου εκπονούν ατομικές ή ομαδικές μελέτες, τις οποίες παρουσιάζουν με διάφορες **ευκαιρίες**, όπως ημερίδες, δια ζώσης και διαδικτυακές, αναρτήσεις, δημιουργία βίντεο και ιστοσελίδων και άλλα, αλλά και συνεργάζονται με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν Μουσειολογία, Συντήρηση, Ιστορία και Αρχαιονομία. **Και**, φυσικά, δεν παραλείπουμε να γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων – **μία** χρονιά με μαθητές και αρχειακούς από τη μακρινή... Χιλή! Εξάλλου, είμαστε το πρώτο Σχολείο που, πριν από τρία **χρόνια**, έγινε δεκτό στην Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία ενώ έχουμε καταχωρίσει το Αρχείο μας και στο Εθνικό Ευρετήριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους. **Ακόμη**, στήσαμε τη μόνιμη έκθεση αρχειακού υλικού στο Σχολείο μας, την οποία επισκέφθηκαν μέχρι και... Κινέζοι!

**Στο** σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι έχουμε υποστήριξη και συνεργασία με πολλούς φορείς, όπως αυτούς που βλέπετε στην οθόνη. Αλλά και μόνιμη στήριξη από τη Διεύθυνση του Σχολείου, τους καθηγητές μας, που μας αφήνουν πού και πού να λείψουμε από το μάθημά μας, συμμαθητές μας ως εξωτερικούς συνεργάτες και, βεβαίως, το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου μας!

Ειδικά **φέτος**, ο Όμιλος, αποτελούμενος από 26 μαθητές Α΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου, ασχολήθηκε με πολλά θέματα.

Ο **Γιώργος**, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Ηλέκτρα και η Ελένη μελέτησαν τα χρόνια που διευθυντής στο Σχολείο μας ήταν ο Χρήστος Κεραμάρης, από το 1979 μέχρι το 1981, μέσα από τα Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων, και έβγαλαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη σχολική ζωή τότε.

Ο **Δημήτρης**, ο Νικόλας και η Χριστίνα ξεκίνησαν τη μελέτη του Βιβλίου Υλικού, ενός κατάστιχου όπου καταγράφονται τα όργανα, τα έπιπλα και γενικά ο εξοπλισμός του Σχολείου από το 1929, ώστε να βοηθήσουν στην εργασία της τη φοιτήτρια του Τμήματος Συντήρησης κυρία Βασιλεία Τρίττα, που άρχισε τη συντήρηση των παλιών οργάνων του Σχολείου μας.

Η **Αθηνά**, η Μιλένα και η Μυρτώ, ως ιστορικές ερευνήτριες, και η Μαρίνα και ο Άρης, ως I.T. service managers, ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με κάτι που δεν αφορά το Σχολείο αλλά την Ιστορία της Εκπαίδευσης γενικότερα. Αποδεκτίωσαν το έργο της Κούλας Ξηραδάκη για

τα ελληνικά σχολεία στα οποία φοιτούσαν κορίτσια έξω από τα σύνορα του Ελληνικού κράτους, και έφτιαξαν μια ιστοσελίδα, διαθέσιμη σε κάθε ερευνητή και ενδιαφερόμενο. Η δουλειά τους κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ιστοσελίδα στον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: Γέφυρες επικοινωνίας», στον οποίο πέρσι η Μιχαέλα και η Ζέττα, με τη βοήθεια του Άλκη, κέρδισαν επίσης το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ταινία Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ).

Ο Γιώργος και η Μαρκέλλα συνέχισαν παλαιότερη έρευνά τους στο Βιβλίο Διευθύνσεων και σύντομα θα μας παρουσιάσουν σε διαδραστικό χάρτη από πού έρχονταν οι μαθητές στο Σχολείο μας το 1930, το 1940, το 1950 και το 1960, ενώ υποστήριξαν και μια παρουσίαση της ιστορίας του Σχολείου και του Ομίλου στη Νάουσα.

Η Σμαράγδα συνέχισε την έρευνά της για την προσωπικότητα και το έργο της δασκάλας Αλεξάνδρας Μάνου, αλλά φέτος επικεντρώθηκε στο χειρόγραφο κατάστιχο που έχει τίτλο «Ψυχολογική μελέτη και επεξεργασία των προελθουσών παρατηρήσεων εκ της παρακολούθησής παιδός επί τριετίαν από της γεννήσεώς του» και αποτελεί αυτό που θα λέγαμε σήμερα τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της Μάνου. Στην εργασία της αυτή, η Μάνου παρατηρεί ψυχολογικά τον ίδιο της τον γιο από τη γέννησή του μέχρι τα τρία του χρόνια και έτσι, με την εποπτεία του καθηγητή Παιδαγωγικής και ιδρυτή του Σχολείου μας Νικόλαου Εξαρχόπουλου, πρωτοπορεί στην ψυχοπαιδαγωγική πειραματική έρευνα –ήταν εξάλλου μια πολύ δυναμική γυναίκα που ξεχώριζε στην εποχή της!

Η Αλεξάνδρα και η Κωνσταντίνα μελέτησαν το μαθητικό περιοδικό του Σχολείου μας, τη Φωνή του Πειραματικού, από τα χρόνια 1950 έως 1978, και ξεχώρισαν ιδιαίτερες δημοσιεύσεις, κείμενα, εκθέσεις και νέα από τη σχολική ζωή, δημιουργώντας ένα πανόραμα των ενδιαφερόντων των μαθητών εκείνα τα χρόνια.

Ο Οδυσσέας συνέχισε την εργασία, που όλοι με αγωνία περιμένουμε, σχετικά με τους βαθμούς και τις επιδόσεις των μαθητών του Σχολείου από το 1930 έως το 1960, και δημιουργεί τεράστια στατιστικά αρχεία στο excel αξιοποιώντας τα Μαθητολόγια των αντίστοιχων ετών.

Η Μυρτώ, η Δανάη, η Ιωάννα, η Χριστίνα και ο Ξενοφώντας μελέτησαν το προσωπικό ημερολόγιο του μαθητή και γιου του Διευθυντή του Σχολείου, Αντώνιου Λεγάκι, τη χρονιά 1936-37, συνέδεσαν την καθημερινή ζωή στο Σχολείο με τα γεγονότα της «Μεγάλης Ιστορίας» σε χρόνια που ήταν πολύ ταραγμένα, και αξιολόγησαν το είδος του ημερολογίου ως κατηγορία ιστορικής πηγής.

Ο Μάξιμος ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στα Πρακτικά της Σχολικής Εφορείας για τα οικονομικά του Σχολείου μας στα χρόνια του Μεσοπολέμου, δηλαδή από την ίδρυσή του το 1929 μέχρι περίπου το 1940, πρωτοπορώντας έτσι στη μελέτη της οικονομικής ιστορίας της Εκπαίδευσης, αφού δεν υπάρχει παρόμοια εργασία δημοσιευμένη.

Σχεδόν όλες οι παραπάνω εργασίες παρουσιάστηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του Λάμπειου 1ου Γυμνάσιου Νάουσας στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Ομίλου μας στη Νάουσα. Οι εργασίες αποκόμισαν πλήθος θετικών σχολίων –και ιδιαίτερα οι σκέψεις περί Ιστορίας που μοιράστηκε μαζί μας ο Μάξιμος στο κλείσιμο της εκδήλωσης...! Με τα παιδιά από τη Νάουσα δεθήκαμε πραγματικά...

Εξάλλου, τόσο με εκείνα όσο και με τα παιδιά από το Ιπποκράτειο 1ο Γενικό Λύκειο Κω, έχουμε εδώ και χρόνια επαφή και ακόμα περισσότερο από πέρσι, χάρη στο eTwinning έργο

με τίτλο ΣΧΟΛ/ΑΡΧΕΙΟ, το οποίο ίδρυσε ο Όμιλός μας και επιδιώκει την δικτύωση των Σχολείων της χώρας που διαθέτουν ιστορικό αρχείο και ασχολούνται με τη μελέτη και την ανάδειξή του. Μέσω του έργου αυτού έχουμε πραγματοποιήσει **διαδικτυακές συναντήσεις** με τα συνεργαζόμενα σχολεία, ανταλλάσσουμε απόψεις για τη δουλειά μας στο forum του έργου, δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό βιβλίο με το έργο των ομάδων μας και αναβιώσαμε στιγμές από το παρελθόν του σχολείου μας, όπως θα σας δείξουμε στο τέλος της παρουσίασής μας.

Και μιας και μιλάμε για ανάδειξη, πέρα από την **έκθεση** αρχειακού υλικού και τη χρονογραμμή που εδώ και χρόνια έχουμε στήσει στον 1ο όροφο, σας καλούμε να μας επισκέπτεστε και να μας ακολουθείτε στην ιστοσελίδα του Αρχείου, το YouTube κανάλι και το Instagram του Ομίλου – υπεύθυνη για το τελευταίο η Μαρίνα! Τις επόμενες ημέρες θα τα συνδέσουμε με την ιστοσελίδα του Σχολείου μας.

Εκτός από το ταξίδι στη Νάουσα, φέτος πραγματοποιήσαμε τρεις **επισκέψεις**, μία, τον Οκτώβρη σε έκθεση για το πώς μάθαιναν γράμματα τα Ελληνόπουλα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και δύο σε αρχειακούς φορείς, τον Δεκέμβριο στο Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Μάιο στο Αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Από τις **στιγμές** της χρονιάς που ξεχωρίζουμε είναι σίγουρα η συνέντευξη που πήραμε από αποφοίτους 1961 του Σχολείου μας, σήμερα 80 ετών, η ανακάλυψη 40 γυάλινων φωτογραφικών πλακών από τη δεκαετία του 1930, η περιήγηση σε παλιές φωτογραφίες με την κυρία Κυριακού, επίτιμο μέλος του Ομίλου μας, **και** η αναπαράσταση παλιών φωτογραφιών στην ταράτσα του Σχολείου μας!

Κλείνοντας, θα σας δείξουμε ένα σύντομο βίντεο, το οποίο γυρίσαμε στο πλαίσιο του etwinning, και στο οποίο η Δανάη, η Μυρτώ, η Ιωάννα, ο Μάξιμος..... αναπαριστούν μία συνεδρίαση του 193.., όπως καταγράφηκε στο Πρακτικό ..... Στη συνεδρίαση αυτή, ο τότε Διευθυντής του Σχολείου, Παλαιολόγος ....., παρόντος του Επόπτη της Παιδαγωγικής Νικόλαου Εξαρχόπουλου, συνεδριάζει με τη Σχολική Επιτροπή, με θέμα τη μεταφορά του σχολείου σε άλλο κτίριο από αυτό που στεγάζεται σήμερα.

Ας τους απολαύσουμε!